

Charter van de School van Vrede

Samen op de Weg naar Vrede

Zouden wij, medewerkers, ouders/verzorgers, leerlingen en alle betrokkenen van goede wil het volgende samen willen beleven?

Het Charter

De Cultuur van Vrede die wij op onze school willen creëren, vertrekt vanuit respect voor het leven in alles. Dat respect wordt een echte ervaring en een bewustzijn wanneer wij de ander niet aandoen wat wij niet wensen dat ons wordt aangedaan. Dat is een dagelijkse opgave, en dat wordt het streven in onze School van Vrede.

Wij gaan daarom de volgende punten aandacht geven:

-  Op de Weg naar Vrede zijn wij – jong en oud, ziek en gezond, van elke afkomst, cultuur of religie – allemaal gelijkwaardige mensen en steunen wij elkaar. Iedereen is een volwaardig wezen en wordt als zodanig gewaardeerd.
-  Ik ben vrij om te voelen en te denken. Tegelijk ben ik verantwoordelijk voor wat ik zeg en doe.
-  Ik ben bereid om kritisch naar mijn zienswijze en manier van handelen te kijken. Misschien bestaat er een betere zienswijze of betere manier van doen?
-  Voor elke moeilijkheid of elk probleem dat rijst, zoek ik niet de schuldige, maar gaan we samen op zoek naar de oplossing.
-  Vanaf de leeftijd van +/- 7 jaar beginnen wij, in elk geval op de School van Vrede, de cirkelwerking dialoog te ontdekken en toe te passen.



De Weg naar Vrede

Aan de weg naar vrede liggen universele waarden ten grondslag zoals respect, waardering, dienstbaarheid, oprechtheid, solidariteit, openheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid en gelijkwaardigheid.

Onze bedoeling is dat onze leerlingen in een ruimer kader, binnen en buiten de school kunnen leren en zich ontwikkelen in een omgeving van groeiend zelfbewustzijn en vrede. De cirkelwerking is een (groep)gespreksmethode die daar bij kan helpen.

De School van Vrede organiseert regelmatig met alle belangstellenden gespreksgroepen over dagelijkse onderwerpen die rechtstreeks bijdragen aan een gezond, harmonieus en vreedzaam samenleven. Wij nodigen alle ouders, verzorgers, oma's en opa's, burens en medewerkers uit om de cirkelwerking verder te ontdekken en toe te passen in het dagelijks leven (het gezin, de buurt, de vereniging, of in werkverband).

Met mijn ondertekening verklaar ik dit charter serieus aandacht te zullen geven en mijn best te doen om een positieve bijdrage te leveren aan de School van Vrede en de samenleving in z'n geheel.

Plaats en datum: _____

Naam:

Handtekening:

Handtekening Directeur School van Vrede: